

"PAKJE KUNST" KEKUM 1025

Wat is Pakje Kunst?

Iedereen kent nog wel de oude sigarettenautomaten die vroeger ergens aan een muur hingen; bij de sportclub, buiten ergens aan de muur, in een bar of buurthuis. Sinds 1 januari 2022 zijn alle sigarettenautomaten verboden door de NVWA.



In de jaren zeventig is de naam Art-O-Maat geboren en bedacht iemand, dat de sigarettendoosjes in de automaat ook gevuld konden worden met Kunst. Kunstenaars maken een kunstwerkje ter grootte van sigarettendoosje. Bezoekers kunnen dan voor een bedrag van € 6,00 een doosje uit de automaat trekken. De pakjes kunnen bijvoorbeeld gevuld zijn met een werkje van glas, keramiek, een handwerkje, een schilderijtje, een verhaaltje etc. Totdat je het doosje opent blijft het geheim wat er in kan zitten. Maar, Kunst kan verrassen, verwarren, ontroeren, irriteren en het kan een leuk object zijn om iemand cadeau te doen.

De oproep

Ons doel is om voor het jubileum van Kekum 1025 een automaat te vullen met pakjes Kunst. Daarom roepen we kunstenaars op zich aan te melden om mee te doen aan het vullen van de automaat.

We kunnen een automaat neerhangen met 250 pakjes. En 250 pakjes vullen is best veel, maar vele Kekumse Kunstenaars vullen vele pakjes met elkaar. Dus, hoe meer kunstenaars er mee doen, hoe minder ze per persoon hoeven te maken om de automaat te vullen. Een fantastische manier om je kunst kenbaar te maken onder een groot publiek!

Wil je meer informatie en vind je het leuk om bij te dragen aan deze vorm van kunstuiting, geef dan aan met welke kunstvorm je mee wilt doen en meld je aan:

voor 1 november bij de werkgroep Kunst en Cultuur:

info@deblauweruimte.nl of info@maritazuurhout.nl

